

שלח את עמי

ארצות הברית

בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים, התקיים בארצות הברית מאבק של השחורים להשגת זכות בסיסית - שוויון בין הגזעים.

הפליית שחורים הייתה נהוגה במדינות הדרום של אמריקה - ילדים שחורים למדו בבתי ספר נפרדים, צעירים שחורים לא התקבלו לאוניברסיטאות, הם ישבו בנפרד באוטובוסים, וכמו כן הופרדו בבתי קולנוע בתיאטרון, במסעדות, בבריכות רחצה ובכנסיות רבות.

את מאבק השחורים הנהיג הכומר מרטין לותר קינג, שקרא לאנשיו להיאבק למען זכויותיהם תוך התנגדות בלתי אלימה. בשנות השישים נערכו צעדות והפגנות המוניות שקראו לשוויון מלא לשחורים. המצעד הגדול ביותר היה "המצעד על וושינגטון" ובו צעדו יחד כרבע מליון שחורים ולבנים (אוגוסט 1963). בהדרגה השיגו השחורים שוויון.

מרטין לותר קינג זכה על פעילותו בפרס נובל לשלום (1964). כארבע שנים לאחר מכן נרצח על ידי מתנקש (4 באפריל 1968).

אחד השירים הידועים מתקופת מאבקם של העבדים השחורים בארצות הברית הוא שיר-עם קצר, המזכיר את סיפור השעבוד של בני ישראל במצרים ואת השליחות של משה אל פרעה בצו האל: "שלח את עמי" - "Let my people go" שהוא הפזמון החוזר בשיר:

(על פי מאבק השחורים בארצות הברית לשוויון. מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן)

קראו את השיר. תוכלו גם להאזין לשיר:



When Israel was in Egypt's Land,
 Let my people go,
 Oppressed so hard they could not stand,
 Let my people go.
 Go down, Moses,
 Way down in Egypt's Land.
 Tell ol' Pharaoh,
 Let my people go.



חשבו -

1. מה המשמעות בשיר של הביטוי 'שלח את עמי'? לאן רצו לצאת?
מה היא השאיפה או המשאלה שעולה בשיר?

2. מדוע הסיפור של העם היהודי - יציאת בני ישראל ממצרים, דיבר אל לבם של האנשים השחורים בארצות הברית, שנאבקו בשלטון שמנע מהם זכויות בסיסיות של שוויון לשאר האזרחים?

